

Zij leeft verder in het hart van:

Koen en Kathy Bekaert-De Leersnyder

Marie en Michael

Pieter

Julie en Arthur

Danny en Gudrun Descamps-Bekaert

Louis en Christelle

Zoé

Bernard en Lieze

Erika Bekaert

Arthur en Zoë

Felix

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

†Willy Bekaert

de papa van haar kinderen

De families Vanhaverbeke-Vandendriessche en Ausloos.

Rouwbetuiging: wijlen mevrouw Cecile Vanhaverbeke

p/a uitvaartzorg Stockman, Oudenaardsesteenweg 34, 8500 Kortrijk

digitaal condoleren: www.begravenissenstockman.be

uitvaartzorg Stockman 056 21 05 39

Cecile

VANHAVERBEKE

1945 - 2024



Geleefd,
Gedanst, gezongen en gelachen
Genoten.

Cecile Vanhaverbeke

weduwe van Jean Ausloos

Geboren te Izegem op 26 september 1945
en onverwacht van ons heengegaan te Asse op 12 juni 2024.

De uitvaartplechtigheid waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in het crematorium Uitzicht,
Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk, op **VRIJDAG 21 JUNI 2024 om 10 uur**.

De bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats te Lichtervelde, zal plaatshebben in familiekring.

Er is geen mogelijkheid tot groeten in het funerarium, bewaar haar beeld zoals u haar steeds gekend heeft.

Met dank aan haar trouwe burens die haar altijd nabij waren, alsook aan haar huisarts Dr. Lise Van Camp.

Adieu l'ami
Faut se quitter
Car tout s'arrête
Avec l'été, l'ami
Les feuilles sont tombées
Sur les routes gelées, l'ami

Quand on courait
Sur les chemins
Pavés de fête
Mouillés de vin, l'ami
Nos chansons nous disaient
Que cela durerait la vie

Au revoir, au revoir
Qui sait jamais
Tout peut recommencer
Au revoir, au revoir
Il faut croire en l'été, l'ami

L'harmonica chante sans nous
Il chante encore
Nos 400 coups, l'ami
Si un jour il se tait
C'est qu'on aura changé, l'ami

(Gilbert Becaud)