

Zij leeft verder in het hart van:

Dirk Vanwalle

haar echtgenoot

Maarten Vanwalle en Saskia Hemkes

Bob, Vic

Elke Vanwalle

Zoë, Bo

Dieter en Kim Vanwalle-Delombaerde

Nora, Josse, Suzanne, Annabel

Lien en Stijn Vanwalle-Decock

Lea, Niki, Mine

haar kinderen en kleinkinderen

Monique en John Eeckhout-Mollet, kinderen en kleinkinderen

haar zus, schoonbroer, neven en nichten

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Eeckhout-D'hondt en Vanwalle-De Reu.

Digitaal condoleren:

www.begrafenissenstockman.be



Marie Christine "Mimi" Eeckhout

1944 - 2021

Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu wij afscheid nemen van

Marie Christine “Mimi” Eeckhout

echtgenote van Dirk Vanwalle

oud-lerares Basisschool OLV van Vlaanderen

°Kortrijk, 18-10-1944 †Gent, 9-1-2021

Gezien de huidige maatregelen zal de afscheidsplichtigheid
plaatshebben in intimiteit op zaterdag 16 januari 2021.

U kunt de plechtigheid volgen via livestream vanaf 13u50 op:
www.begrafenissenstockman.be>condoleren>
Marie Christine Eeckhout>livestream.

Een laatste afscheidsmoment is mogelijk in het funerarium Stockman,
Oudenaardsesteenweg 34 te Kortrijk, iedere dag van 15 tot 18 uur.

Voor de goede zorgen danken wij:

-Dr. Johan Delanote, haar huisarts,

*-de dokters en het personeel van het AZ Maria Middelaars te Gent,
in het bijzonder afdeling intensieve zorgen.*

Moeke's & Mimi's afscheid

“Ik zie je straks toch weer”

Christine, mijn liefste vrouw, mijn enig' lief
Jij hebt jouw levenstaak volbracht
Jouw pech was niet langer meer te dragen
Je verdroeg de vele pijn niet meer
Jouw frêle lichaam liet je in de steek
En stuurt ons al jouw liefdeskracht
Ik zie je straks toch weer.

Een prachtig nageslacht heb j'ons gegeven
En hen tot enig erfgenaam verheven
Jouw liefd' en toewijding was grenzeloos
Jouw sterke wil maakt ons nu wezenloos
En laat ons achter met dat intens gevoel
Dat nooit meer uit te roeien valt
Ik zie je straks toch weer.

Ik zal je nooit of nimmer meer vergeten
En in mijn hart altijd vereren
Je legde altijd weer die brug
In voor- en tegenspoed gehard
Vonden we elkaar altijd terug
En versterkten onze liefdesband
Ik zie je straks toch weer.

Ik laat je nu rusten in jouw sterrenstof
Vanwaar we komen en eens teruggaan
Daarna zullen we voor eeuwig samen zweven
En blijven verlangen naar elkaar
En kijken naar al die mooie sporen
Die we hier op aard' hebben geweven.
Ik zie je straks toch weer.

Vaarwel mijn allerliefste schat
Je bracht voor ons al wat je had
Je kon niet meer
Ik zie je straks toch eeuwig weer.

Dirk, 9 januari 2021, 13H18