

Dit melden u diepbedroefd:

Monique Vanmarcke

zijn echtgenote

Jean-Marie en Catherine Vermaut-Deman

Michaël en Charlotte Kissi-Vermaut, Amani en Raphaël

Johnny en Carine Vandevelde-Vermaut

Bert en Magali Vandorpe-Vandevelde, Mathis en Thibo

Tom en Marjon Windels-Vandevelde, Lucas, Louis en Leon

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Vermaut-Herrebaut en Vanmarcke-Geldhof.

Rouwbetuiging:

Houtmarkt 33 flat 405, 8500 Kortrijk

of digitaal: www.begrafenissenstockman.be



† Alfons Vermaut

1930 - 2020

Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

De heer

Alfons Vermaut

echtgenoot van mevrouw Monique Vanmarcke

°Sint-Eloois-Winkel, 8-10-1930

†Kortrijk, 5-10-2020

De afscheidsplichtigheid zal plaatshebben in beperkte familiekring op zaterdag 10 oktober 2020.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Stockman, Oudenaardsesteenweg 34 te Kortrijk, iedere dag van 15 tot 18 uur.

Voor de goede zorgen danken wij:

-Dr. Ignace Pype, zijn huisarts,

-de directie en het personeel van het WZC Sint-Vincentius te Kortrijk.

Jij hield van de natuur en bracht ons de liefde voor de bloemen, planten en vogels.

Je was een tijd gepassioneerd van de duivensport en later werd u vinkenier in hart en nieren.

Je vond je geluk in de heel eenvoudige dingen en was altijd blij als de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op bezoek kwamen.

Na vele mooie jaren in Sint-Eloois-Winkel te hebben gewoond, was het heel moeilijk voor u om de vele burens en vrienden te moeten verlaten en naar het grote Kortrijk te trekken. In een korte tijd hadden jullie zich aangepast in jullie assistentiewoning.

Met de medebewoners legde je samen geregeld een kaartje in de cafetaria.

Plots werd je ziek en moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

Je was niet meer mobiel en werd bedlegerig.

Langzaam ben je van ons weggeleden, elke dag een beetje meer.

Telkens werd je weer iets ontnomen. Dit deed jou en ons zo zeer.

Het is een gemis, een stille pijn dat je nooit meer bij ons zal zijn.

Achter onze tranen van verdriet schuilen heel veel mooie herinneringen.

Die zullen we blijven delen met iedereen die je dierbaar was.

Lieve echtgenoot, vader, opa, opie...rust zacht!