

De familie dankt u voor uw blijken van medeleven
en genegenheid.





Ter nagedachtenis van

Mejuffrouw

Julia VANDEN BULCKE

geboren te Kortrijk op 2 september 1920
en er van ons heengegaan op 24 december 2018,
gesterkt door het ziekensacrament.



*Volgens de uitdrukkelijke wens van de overledene
had de uitvaart plaats in intimiteit.*

Samen plezier, samen op reis,
samen een eenheid, samen eigenwijs,
samen kwaad, samen weer goed,
samen verdriet en samen weer moed.
Nu verder zonder jou, dat doet pijn,
te weten niet meer samen te zijn.

Rust zacht Julia, tot ooit...je zus Thérèse

Een welgemeende dank aan iedereen die haar met de
nodige zorg en liefde hebben omringd, heel speciaal:
-WZC De Pottelberg, afdeling de Parelduiker,
-Dr. A. Gieskens & Dr. C. Claus, haar huisartsen.