



*“Gij zijt mijn rots,  
waar ik toevlucht vind.”*

*Ps. 31*

In Gods eeuwige liefde is blijvend opgenomen

## *Zuster Denise Verstraete*

Zuster van O.-L.-Vrouw van Bijstand

Zuster Denise  
werd geboren in Oostrozebeke op 28 augustus 1927  
God en de mensen toegewijd 5 februari 1950  
en is overgegaan naar de voltooiing  
van alle leven in God, gesterkt door het sacrament  
van de Zieken in Kortrijk op 2 maart 2018

U wordt uitgenodigd om samen met ons,  
in dankbaarheid voor dit leven en in geloof in de Verrijzenis,  
de Eucharistie te vieren op **zaterdag 10 maart 2018 om 10 uur**,  
in de Kapel van O.-L.-Vrouw van Vlaanderen,  
Beverlaai 75 te Kortrijk (ingang Kapel via Burg. Pyckestraat).

Bijeenkomst in de kapel.

Daarna begeleiden we Zuster Denise naar haar laatste rustplaats  
op de Sint-Jansbegraafplaats, Meensesteenweg te Kortrijk.

Zuster Denise kan gegroet worden in het funerarium Stockman,  
Oudenaardsesteenweg 34 te Kortrijk, iedere dag van 15 tot 18 uur.

*HEER JEZUS, SCHENK HAAR ZIEL DE EEUWIGE RUST!*

Dit melden u, gelovend in de Verrijzenis :

De Zustergemeenschap van O.-L.-Vrouw van Bijstand;

†Remi en †Maria Vanacker-Verstraete en familie,  
†Omer Verstraete-†Bertha Hahn-Raphaelle Lecluyse en familie,  
†Adiel en †Julia Verstraete-Van Heule en familie,  
†Jozef en †Paula Verstraete-Vermeersch en familie,  
†Pol en †Rachel Thiers-Verstraete en familie,  
†E.H. Albert Verstraete,  
†Robert Verstraete,  
†Robert en †Yvonne Verstraete-Van Huylenbrouck en familie,  
†Palmer Verstraete,  
Mgr. Daniel Verstraete,  
†Gabriel en †Marie-Jeanne Verstraete-Verbauwhede en familie,  
*haar broer, schoonzus, neven en nichten ;*

De families Verstraete en De Brauwer.

*Met onze oprechte dank aan :*

*haar huisarts,  
de directie en het personeel van het Woon- en Zorgcentrum  
“De Pottelberg”, afdeling “De Notekraker” te Kortrijk.*

Beverlaai 75, 8500 Kortrijk